

Vindinge Herredsfoged Politiprotokol 1875-76

Forhør nr. 12

[Oversigtsbilleder](#)

Aar 1875 d. 4 Oktobr Formd Kl 9 blev Vinding Hrd Politiret sat paa Herredskontoret og administreret af den ordinaire Dommer i Overværelse af Vidnerne Friis og Crone, hvor da

No 94/1875 Forhøret fortsatte.

Efter Tilsigelse mødte Pigen Ane Kirstine Hansen, tjenestepige hos Gmd. Christen Hansen af Maholm, Saaderup. Paa Anledning forklarer hun, at hendes Husbonds Markes Sydvestlige Hjørne støder op til Gd. Søren Mathiasens Jorder Gaarden ligger ud til Veien (Hindemagyden). Hun havde netop Fredag den 17ds ved Aftenstid været ude at malke. Køerne stod paa en Mark, som man kommer til, naar man fra Gaarden gaar mod Øst henad Gyden lige for enden af denne Gyde. Klokken var omtrent 7, da hun gik tilbage fra Malkningen, og hun saa da Søren Mathiasen gaa paa Veien mod Syd (Punkt a paa det freml. Rids) Tillige med en høi, svær Mand, der var mørkt klædt, uden at Kompd. dog kan huske hans klædes farver, eiheller hvad Hat han havde paa. Foreholdt Politiassistentens Rapport af 23 Septbr, hvorefter hun har forklaret at Manden var iført brune Klæder og høi Hat, bemærkede hun, at dette maa bero paa en Misforstaaelse. Kompd. lagde ikke Mærke til hverken Klæderne eller Hattens Farve eller dennes Facon. Søren og Manden Fulgte Veien sydpaa, Kompd. forsatte Veien hjemad men, ved at vende sig om engang førend hun naaede Hjemmet, saa hun Søren og Manden passere Veien østefter over den paa Ridset markerede Bro (b), og saa senere ikke Noget til dem. Da hun kom hjem, var Hjulmand Christens Hansen (ikke Johansen) inde hos hendes Husbond, og da Kompd. fortalte at hun havde seet Søren gaae med en mand, bemærkede Hjulmand Chr. Hansen, at ham havde set 2 Mand gaae foran sig nedad Gyden, Kompd. hørte ikke at ham udtalte nogen Formodning om, at den ene af dem var Søren Mathiasen. Kompd. har ikke hørt Skud den nævnte aften og ved i øvrigt intet Videre til Oplysning i Sagen. O. V. A.

Fremstod Hjulmand Christian Hansen af Maholm, Saaderup, der paa Anledning forklarer, at han Fredag den 17 ds om Aftenen var inde hos Gd. Christian Hansen, Maholm. Da Pigen Ane kom hjem fra Malkning og fortalte, at hun havde seet Søren Mathiasen og en anden Mand passere Veien sydefter, og da Kompd., der kom fra Grønne Mølle og fulgte Hindemagyden hen til Christen Hansen, havde i længere Afstand, vistnok c. 200 Alen, seet 2 Mand gaae sammen foran sig, formodede han, at det maatte være samme, Pigen havde seet, men selv havde han ikke i den lange Afstand kunnet kjende, hvem det var, og faldt det ham navnlig ikke ind, at den Ene kunde være Søren Mathiasen. Komp. hørte ingen Skud den ommeldte Aften, Klokken var vel henved 7, da han saae de ommeldte 2de Mænd. Han ved i øvrigt Intet til Oplysning i Sagen.

O. V. A.

Fremstod Boelsmand Niels Rasmussen af Saaderup Mark, der paa Anledning forklarer, at hans Eiendom ligger lige vest for Søren Mathiasen, kun med en mindre Løkke Imellem. Fredagen den 17 ds Septbr., lige i Skumringen, nærmere kan Komp. ikke betegne Tiden, da han gik paa den nordlige Del af sin Mark og harvede, og medens hans Kone sad ikke langt derfra og malkede hørte han 4 umiddelbart ovenpaa hinanden følgende Skud, som kom østlig fra, netop fra det Sted, hvor det senere har vist sig, at Mordet blev begaaet. Komp.s heste blev bange for Skudene og saa rebelske, at han havde Vanskelighed ved at styre dem. Da han endelig havde faaet Magt over dem, hørte han en jamren, der kom fra det samme Sted som Skuddene, og som lød som var det et Menneske der jamrede sig, men denne jamren hørte øeblikkelig op. Da komp. derefter endnu havde 3 Omgange, kjørte ham hjem og tænkte ikke videre over Sagen. Endnu medens han var ude paa Marken talte han med sin Kone om, hvad dette kunde betyde, og de udtalte da

den Formodning, at det var nogen der kom hjem fra Jagt og ved at afskyde Geværerne muligen var kommet til at skyde hinanden. Forholdt, hvorfor han ikke, naar han havde den formodning, søgte at skaffe sig Vished ved at gaa hen til Stedet, hvorfra Skuddene og Jammeren hørtes, og da i fornøden fald at skaffe Hjælp, erklærede han, at han ikke gjorde sig videre Tanke over Sagen. Foreholdt, at hurtig tilkaldt Hjælp muligen kunde have reddet den saarede Person, erklærer han, at det ikke ved en Tanke faldt ham ind, at der var begaaet en Misgjerning, det sted blot fra ham, som forklaret, at det vare Nogle, der efter Jagten havde afskudt deres Geværer, og at muligen en Mand var blevet saaret. Komp. tænkte de følgende dage ikke over Sagen og forhørte sig ikke videre desangaaende. For øvrigt ved han Intet til Oplysning i Sagen. O. og V. med Tilføjende, at han kun hørte de 4 anmeldte Skud, men ikke har lagt mærke til, at der er faldet noget enkelt Skud nogen Tid før de 4, der Fulgte umiddelbart efter hinanden. Aftraadt.

Fremstod forgaaende Koparents Hustru, Ane Kirstine Hansen, der under Sandheds Løfte paa Anledning forklarer, at hun den ommeldte Fredag Aften i Mørkningen sad ude paa Marken i den nordlige del og malkede medens hendes mand gik og harvede, da hun pludselig hørte 4 paa hinanden følgende Skud, som kom fra nordøstlig Retning, netop fra det Sted, hvor det sennere har vist sig, at Mordet er begaaet. Derefter hørte hun En Jamre sig og denne Jamren varede omtrent et par Minutter. Paa dette Tidspunkt var hendes Mand oppe i den anden Ende af Marken, og da han kom tilbage fortalte han, at ogsaa han havde hørt Skudene og Jammeren og at hans Heste var bleven rebelske paa grund af Skuddene. Komp. gjorde sig ingen anden Forestilling om de 4 Skud, end det maatte være 2 Personer, forsynede med Dobbeltløbede Bøsser, der havde skudt disse af, og at en af dem tilfældigt var kommet til Skade. Foreholdt, hvorfor ikke hun og hendes Mand løb til for at undersøge Sagen, erklærede hun, at de slet ikke gjorde dem nogen Tanke desangaaende. I øvrigt ved hun Intet til Oplysning i Sagen. O. V. A.

Fremstod Smed Christian Carl Pedersen af Saaderup, der paa Anledning bemærker, at han hus ligger ved Landeveien mellem Ullerslev og Saaderup, et kort stykke fra Hindemagyden. Fredag den 17 ds om Eftermiddagen, Klokken kunde vel være 6, da han stod i sin Smedie, saa han Søren Mathiasen gaa forbi i Sydlig Retning, ad Landeveien, Ifølge med en høj, svær Mand i mørke Klæder, nærmere kan Komp. ikke beskrive ham. Om de dreide om af Hindemagyden, lagde Komp. ikke Mærke til. Komp. har ikke senere paa Aftenen hørt Skud og ved for øvrigt Intet til Oplysning i Sagen. O. V. A.

Efter Tilsigelse var mødt Skrædder Christian Pedersen af Saaderup, der paa Anledning forklarede, at han boer ned af Hindemagyden ligeoverfor Arrestanten. Fredag den 17 de om Eftermiddagen, Klokken kunde vel være 6 eller saa, da han stod i sit Vindue, saa han Søren Mathiasen gaa forbi i østlig Retning, i følge med en høi, svær Mand, der var mørk klædt, han troer at denne Mand havde brun Frakke paa, men tør dog ikke med Bestemthed sige det. Komp. har ikke hørt Skud senere paa Aftenen og ved for øvrigt ikke videre til Oplysning i Sagen. O. V. A.

Efter tilsigelse var Mødt Hjulmand Lars Jørgensen af Saaderup, der paa Anledning forklarer, at han bor i sin Fader Hans Jørgensens Gaard, hvis marker støder umiddelbart op til Søren Mathiasens i vestsydvestlig Retning. Den ommeldte Fredag, da Komp. henad Aften skulle bringe noget Arbeide over til Hjulby og gik i østlig Retning af en Vei, der fører over Tørvemosen, hørte han 4, 5 eller 6 Skud, som kom bagved ham i vestlig Retning. Han var vel kommen 600 Alen ud af Veien paa Mosen. Det første Skud faldt noget særskildt, de andre fulgte derimod temmelig hurtigt oven paa hinanden. Komp. hørte ingen Jamren og fortsatte sin Vei, han mente det var folk, der afskød deres Bøsse efter endt Jagt. I øvrigt ved Komp. Intet til Oplysning i Sagen. O. og V. med Tilføring at han antager Klokken kunde være nær 7½, da han hørte Skudene. Aftraadt.

Forhøret udsat.

Retten hævet

Bjerre

Som Vidner

Friis Crone