

Næstved Tidende

Onsdag den 29de September 1875.

Side 1 spalte 3 m. fl.

Om Mordet paa Saaderup Mark, 3/4 Miil tra Jernbanestationen "Ullerslev", imellem Odense og Nyborg. har N. T. fra Odense modtaget Følgende: Dels fordi Mord Hos os er en sjelden Begivenhed, dels fordi nærværende er udøvet med en uhørt Grusomhed, er Drabet af Gaardmand Niels Rasmussen Bøgelund paa det ovennævnte Sted i Fredags for otte Dage siden Gjenstand for Samtale i alle Kredse her paa Fyen. Den Myrdede drev ved Siden af et lille Agerbrug – han havde en mindre Gaard i Ubberud Sogn, omtrent en Miil Vest for Odense - Hestehandel og Pengelaaneforretning. Han gjaldt for at være en meget velstaaende Mand. der forstod at forøge sin Formue ved heldige Omsætninger, men var forresten en velvillig og agtet mand. Han var sund. stærk bygget, 59 Aar gammel og efterlader sig 7 voxne Børn. - Morderen der synes nemlig ikke at kunne være Tvivl om, hvem denne er – heder Søren Mathiesen eier et Bolsted med en 30 Tdr. Land paa Saaderup Mark, Kullerup Sogn, ¾ Miil fra Nyborg og den nævnte Jernbanestation og er 26 Aar gammel. Han er for 3/4 Aar siden bleven gift med en velhavende Pige paa 30 Aar. Søren Mathiesen har længe været en berygtet og frygtet Person der i Egnen Han i Forbindelse med Moderen skal saaledes have varet meget haard imod den atdøde Stedfader, skal endvidere for at udpresse Penge i flere Aar have teet sig som om han i et Slagsmaal var bleven lemlæstet, hvilken Rolle han spillede saa godt, at han endog førte vedkommende Læge bag Lyset, har idelig ligget i Processer og endelig truet Forskjellige med at gjøre denne eller hiin Ulykke ved dem. N. R. Bøgelund havde han laant 4400 Kroner. Fredag Morgen den 17de forlod Søren Mathiesen sit Hjem, foregivende, at han vilde til Odense for al forrette nogle Ærinder. Han tog efter sin Ankomst hertil ud til N. Bøgelund,

fortalte ham, at hans – Mathiesens-Svigerfader var hjemme hos ham for at berigtige Laanet og bad Bøgelund følge med til sit – Mathiesens - Hjem for at faae denne Sag afgjort. I Forening reiste de derpaa sammen med Jernbanetoget til Ullerslev Station, som de tilfods forlod omtrent Kl. 5 1/4 den nævnte Dag. Bøgelund var ukjendt paa Egnen, og Mathiesen førte ham ad en Omvei til en Mose i Nærheden af Saaderup. Her traf de paa en dersteds boende Skrædder, der talte med Mathiesen og saae Bøgelund staae lidt fra inde imellem nogle Rør. Det har aabenbart været M. s Hensigt her at aflive B. og derpaa at kaste ham i en af de mange Tørvegrave, som her fandtes, men han er bleven afskrækket derfra ved at træffe Skræderen. B. og M. gik derpaa videre med hinanden. M.s Jordlod er ikke langt derfra, og han har da sandsynliqviiis fattet den Beslutning her at udføre Drabet. Kl. omtrent 7½ pløjede endnu M. s Nabo i den tilstødende Mark, og tæt derved malkede denne Naboes Kone Køerne, da de Begge pludselig hørte paa den anden Side af Hegnet inde paa M.'S Jordlod flere Skud,

Side 2 spalte 1

faa at Hestene bleve skye, og Konen tilraabte sin Mand: "Hvad er det"? Skudene bleve ogsaa hørte af Andre, men ikke videre ændsede. Efter hans Kones Udsigende kom M. først hjem om Aftenen henimod Kl. 11. Om Morgenen tidlig gav han sig til Konens Forundring til at vadske den Frakke, han havde havt paa Dagen i Forveien. Han sagde, at det var noget Snavs, som han havde faaet paa Reisen, som han vilde afvadske, men Frakken og Andet af hans Tøi vise, at del har været Blodpletter, som han har søgt at fjerne. Derpaa gav han sig til at pløie noget af en Ager Grønsvær og en Ager opdyrket Land, men det Stykke vise herved var det netop, som ledede til Opdagelse af Ugjerningen. Da den gamle Bogelund ikke kom tilbage, reiste Sønnerne til Ullerslev for at søge efter ham. Efter Samtale med Flere ledede denne Søgen til,

at Sønnerne i Tirsdags den 21de formaaede Sognefogden til at lade M. anholde og føre til Nyborg. Her gjorde han Forsøg paa at undløbe, men hans Ledsagere grebe ham, hvorpaa han blev ført til Politistationen. Her gjentog han paany sit Forsøg paa at flygte, og dette lykkedes ham, endskjøndt han blev forfulgt baade af en Betjent og et Par Soldater. Paa denne Flugt gjærstede han først sit Hjem, hvor han formodentlig har sat sig i Besiddelse af de 900 Kroner, som fandtes hos ham, da han atter blev greben. Disse Penge og formodentlig ogsaa Værdipapirer, som han sandsynligvis har frarøvet den Myrdede, havde han gjemt i noget Hjør, som stod udenfor Gaarden; han havde nemlig iforveien sagt til Konen: "Du skulde blot vide, hvad jeg har liggende gjemt ude i Hjørren!" Hvor han har gjort af de andre Sager og Revolveren vides endnu ikke; i Hjørren fandtes de ikke. Ved dette korte Besøg i Hjemmet talte han ikke med Konen, men er paa Veien bleven seet af Andre. Den følgende Dag. Onsdagen den 22de, blev han af Politiet atter anholdt i et Beværtningslokale i Kjertemind og strax ført til Nyborg, hvor han siden har siddet arresteret. Torsdagen den 23de begyndte Omegnens Beboere at søge efter Liget, deels i Mosen, da man antog, at M. havde slæbt det derhen for at kaste det i en Tørvegrav, og deels paa den Mark, hvorfra man havde hørt Skud. De over Hals og Hoved deelviis pløiede Agre gave Anviisning, hvor man skulde tage. Med Hænderne væltede en 50 Personer de opløiede Grønsværser tilbage, og efter et Kvarteers Forløb kom man til et Sted, hvor der fandtes Blodpletter; det var da afgjort, at Bøgelund her var bleven skudt. Det gjaldt nu om at finde Liget, men Sandsynligheden talte for, at det maatte findes i det Pløiede af den opdyrkede Ager, og ganske rigtig ved at jage Spader ned, kom man snart til et Sted, hvor der ikke var haard Bund. Her gravede man op og fandt Liget liggende paa Ryggen i en Dybde af 7 Kvarteer, iført Klæderne og med et Tørklæde over Ansigtet. Der blev

nu sendt Bud til Herredsfogden og Distriktslægen, i hvis Overværelse Liget optoges og førtes til et nærliggende Huus. Den næste Dag blev det af Stiiftsfysikus Krebs og Distriktslægen i Herredsfogdens Overværelse obduceret. I Lommerne fandtes kun den Myrdedes Retourbillet og nogle værdiløse Papirer. Den Myrdede havde tre Skudskaar, een Kugle var gaaet bagfra igjennem Ryggen op i del høire Skulderblad, var paa denne Vei trængt igjennem den nederste Deel af høire Lunge og var bleven siddende i det tredie Ribbeen. De andre to Skudskaar fandtes i Hovedet, men begge disse to Kugler vare prellede af mod Hjernekasfen og havde ikke beskadiget Hjernen. Og saa den ene Haand var giennemskudt, og dette forklarer, hvordan Mordet er blevet udført: Morderen er gaaet bagved og gav rersra B. det første egenlig dræbenbe Skud; B. har da vendt sig om mod Morderen og ved at see Revolveren rettet imod sit Hoved har han grebet for sig med den ene Haand, og den ene Kugle, som har ramt Hovedet, er da ogsaa gaaet igjennem den hævede Haand. Det er rimeligt, at B. ikke har været ganske død, da han blev nedgravet. Arrestanten var tilstede ved Obduktionen, men erklærede, at han ikke kjendte den Afdøde, og sagde, at Bøgelund havde forladt ham ved Ullerslev for at begive sig til Kjøbenhavn. Klædet, som laa over Ansigtet, er det, hvori M. fik Mad med til Reisen, hvilket Konen og Tjenestepigen bevidne, men M. nægter at kjende det. Revolveren havde han forud bestilt hos en Bøsssemager i Odense, Hos hvem han afhentede den samme Dag, som han afhentede Bøgelund. Liget blev i Lørdags ført til den Myrdedes Hjem.