

Brev til Huus Mand Rasmus Larsen
paa
Store Pederstrup Mark
Trøstrup Korup Sogn
pr
Odense

[Oversigtsbilleder](#)

Odense den 19 December 1868

Kjære Forældre.

Jeg vil nu tage til Pennen med grædende Taare og lade eder vide hvorledes jeg befinder mig at jeg har det godt og jeg beder eder gode Forældre at i ikke maa sørge for mig for jeg beder Gud og Kongen om naade og om forladelse.

Jeg vil nu lade eder vide hvorledes det gik til den Søndag at jeg var paa Jagt, jeg gik om Formiddagen over Peder Rasmussen Jorder langs med Søen om over Broen og over Jens Nielsens Mark over Krudt Gy(d)en om i den anden Mark derfra over Christen Breinemusses Markker ud paa veien om over Sognefodens Mark langs om af Brandt Mae og igennem Anders Jensens Hudt ind over Rasmus (Gustavsens) Mark. Der jeg var kommen op paa Bakken der kom Skjøtten bag på mig, og jeg løb heldt over alle Markker over Damstedets og Brandts Marker over Rasmus Jensens Mark og ful(g)te Landeveien til Kørom ind over Marken der ud over Trøstrup Hede derfra ud imellem Skomagerens og Bille Have ned efter Modsen, der naaede Skjøtten mig saa ful(g)tes vi ad og igjennem Skoven til udkanten af Granerne side om side med hinanden jeg med Bøssen i Armen dreiede den en smule saae skudet traf ham i høire side af hovedet jeg afspændte hans livrem og tog hagelpungen og hælde dem i min egen Remmen kastede jeg tilbage Hagelpungen kastede jeg i udkanten af Skoven i hegnedt derfra over Pederstrup Jorder og hjem . Jeg beder eder Kjære Forældre i maa ikke sørge for Amtmanden er saa god imod mig at jeg maa spise og drikke hvad jeg vil.

Nu være i hilse på det Venligste fra eders kjere Søn

Lars Rasmussen