

**Fædrelandet 1875**  
**Fredagen den 1 Oktober**  
**Side 2, spalte 4**

Mordet i Saaderup. Som tidligere nævnt afgav den arresterede Søren Mathiesen i Onsdags Tilstaaelse om at have myrdet N. Rasmussen Bøgelund. Hvad der nærmest bragte ham til at tilstaa, var Tilstedeværelsen i Retten af den Bøsssemager fra Odense, hos hvem han havde købt den Revolver, hvormed Mordet blev begaaet. Ifølge hans Tilstaaelse, hvis Hovedpunkter gjengives i "Nyborg Avis", havde han allerede den 14de gjort det første Skridt, idet han da henvendte sig til en Bøsssemager i Odense, for at se paa en Revolver, som han vilde afhente den følgende Søndag. Men allerede om Fredagen d. 17de, samme Dag Mordet blev begaaet, kom han igjen til Bøsssemageren og købte en Revolver. Han havde dengang været i Ubberud og afhentet Bøgelund, som var fulgt med ham til Odense. Da de havde forrettet deres Ærinde i Odense, vare de tagne med Iltoget til Ullerslev Station, hvor de kom om Eftermiddagen Kl. 5. De gik fra Stationen til Gjæstgiveriet i Ullerslev, hvor Mathiesen gik ind for at spørge, om de kunde faa en Vogn, men bragte rimeligvis den Besked tilbage til B., at de ingen Vogn kunde faa, skjønt Gjæstgiveren havde sagt Ja. De fulgtes nu ad til Saaderup, hvor de mødte flere Personer, og M. forstod at føre B. saaledes omkring, at Tiden gik, til det blev mørkt. Kort før Mordet blev begaaet, mødte de en Skræder, der spurgte M. om en Vogn, hvad denne dog ikke havde Tid til rigtig at svare paa, men han skyndte sig efter B., der var gaaet lidt forud og var drejet ind paa en Mark. Omtrent ti Minuter efter hørte Skræderen og en Slagter, denne havde truffet paa, flere Skud falde, men tænkte ikke derover. Klokken var dengang omtrent 7½, og Kl. 11 kom M. hjem efter at have plyndret og derefter nedgravet Liget samt bortkastet Revolveren Først om Mandagen kom en af Bøgelunds Sønnen til ham og spurgte efter Faderen. Denne svarede han,

**Mordet i Saaderup.** Som tidligere nævnt afgav den arresterede Søren Mathiesen i Onsdags Tilstaaelse om at have myrdet N. Rasmussen Bøgelund. Hvad der nærmest bragte ham til at tilstaa, var Tilstedeværelsen i Retten af den Bøsssemager fra Odense, hos hvem han havde købt den Revolver, hvormed Mordet blev begaaet. Ifølge hans Tilstaaelse, hvis Hovedpunkter gjengives i "Nyborg Avis", havde han allerede den 14de gjort det første Skridt, idet han da henvendte sig til en Bøsssemager i Odense, for at se paa en Revolver, som han vilde afhente den følgende Søndag. Men allerede om Fredagen d. 17de, samme Dag Mordet blev begaaet, kom han igjen til Bøsssemageren og købte en Revolver. Han havde dengang været i Ubberud og afhentet Bøgelund, som var fulgt med ham til Odense. Da de havde forrettet deres Ærinde i Odense, vare de tagne med Iltoget til Ullerslev Station, hvor de kom om Eftermiddagen Kl. 5. De gik fra Stationen til Gjæstgiveriet i Ullerslev, hvor Mathiesen gik ind for at spørge, om de kunde faa en Vogn, men bragte rimeligvis den Besked tilbage til B., at de ingen Vogn kunde faa, skjønt Gjæstgiveren havde sagt Ja. De fulgtes nu ad til Saaderup, hvor de mødte flere Personer, og M. forstod at føre B. saaledes omkring, at Tiden gik, til det blev mørkt. Kort før Mordet blev begaaet, mødte de en Skræder, der spurgte M. om en Vogn, hvad denne dog ikke havde Tid til rigtig at svare paa, men han skyndte sig efter B., der var gaaet lidt forud og var drejet ind paa en Mark. Omtrent ti Minuter efter hørte Skræderen og en Slagter, denne havde truffet paa, flere Skud falde, men tænkte ikke derover. Klokken var dengang omtrent 7½, og Kl. 11 kom M. hjem efter at have plyndret og derefter nedgravet Liget samt bortkastet Revolveren. Først om Mandagen kom en af Bøgelunds Sønnen til ham og spurgte efter Faderen. Denne svarede han,

at B. var rejst over Nyborg til Kjøbenhavn. Om Tirsdagen kom en anden af Bøgelunds Sønner og sagde til ham: "Du har myrdet min Fader; men hvor har Du gjort af ham? Siig mig det, at vi kunne faa ham ordenlig begravet, saa kan Du være det, Du er, for mig. Kort efter blev M arresteret. Den Myrdedes Brevtaske havde han først gjemt i Hørren udenfor sin Gaard, men dengang han undløb fra Nyborg, udtog han de rede Penge af den, omtrent 900 Kr., og nedgravede Brevtasken paa et andet Sted.

at B. var rejst over Nyborg til Kjøbenhavn. Om Tirsdagen kom en anden af Bøgelunds Sønner og sagde til ham: "Du har myrdet

min Fader; men hvor har Du gjort af ham? Siig mig det, at vi kunne faa ham ordenlig begravet, saa kan Du være det, Du er, for mig." Kort efter blev M. arresteret. Den Myrdedes Brevtaske havde han først gjemt i Hørren udenfor sin Gaard, men dengang han undløb fra Nyborg, udtog han de rede Penge af den, omtrent 900 Kr., og nedgravede Brevtasken paa et andet Sted.