

11. Forhør.

[Se den originale transskription.](#)

Forhøret afholdt: 23. august 1831.

Sted: Nørre Herreds tingsted, Grenaa.

Forhørsleder og skriver: Herredsfoged justitsråd Aagaard, Grenaa.

Vidner: Weidemann og Juul af Grenaa.

Dommeren bemærkede: At den 21. august var det helligdag, og i går var det dommerens ordinære tingdag.

Fælles for alle afhørte i retten: De blev formanet til at sige sandheden, og deres forklaring blev afgivet under ed.

Indkaldt til forhør: 1. Pastor Gad i Veggerslev.

Forklaring: Den første, som den 25. juli underrettede ham om, at Mette Sørensdatter befandt sig i sygelig forfatning, var jordmoderen, madame Meilstrup. Da han den pågældende dag omtrent klokken 11 kom ind til Gjertrud Sørensdatter, lå denne i sengen. Noget efter at han var trådt ind i dagligstuen, kom også Ane Dorthea Sørensdatter derind. Hun så hverken forvirret eller sørgmodig ud, og hendes udseende og hele væsen var som sædvanlig, og som om intet ubehageligt var hændt hende. Mette havde derimod et fortvivlet udseende. Han nærer ingen mistanke mod Gjertrud Sørensdatters hjemmeværende to sønner. Han ved, at den ældste af disse fra den tidligste morgenstund var i Grenaa med tørv og først kom hjem om formiddagen omtrent kl. 10, og - så vidt han ved - var den yngste i marken hos kreaturerne. Han har ikke hørt noget om, at døren fra Gjertruds dagligstue og bryggers var låst den 25. juli om morgenen. Han ved, at Ane Dorthea indeværende sommer, undertiden om morgenen og undertiden om aftenen, sædvanligvis har malket sin moders får på marken. Såvel Gjertrud som hendes to døtre, Mette og Ane Dorthea, har en god forstand og er vel oplyste.

Indkaldt til forhør: 2. Jordmoderen Elisabeth Meilstrup.

Forklaring: Hendes forklaring stemmer aldeles med den, som Pastor Gad i dag har afgivet for forhøret.

Indkaldt til forhør: 3. Søren Sørensen, søn af Gjertrud Sørensdatter.

Forklaring: Hans moders får var af Ane Dorthea sædvanligvis bleven malket ude i marken, undertiden om morgenen og undertiden om aftenen. Om de blev malket om morgenen den 25. juli, ved han ikke. Han har hverken hørt eller erfaret, at dørene i hans moders dagligstue og bryggers har været låst om morgenen eller formiddagen den 25. juli. Den marklod, som Gjertruds får græssede på den 25. juli, ligger ikke 1/8 mil fra hendes gård. Han vedbliver at forsikre, at han hverken har talt med sin moder eller nogen af sine søstre om Mettes barnefødsel eller, hvorledes det er gået til med hendes barn. Og uagtet at forhørsretten forestillede ham det usandsynlige i, at han ikke, da han af sin moder den 25. juli om eftermiddagen blev underrettet om, at Mette havde barslet, spurgte hende, hvor barnet var, eftersom han ikke så det i værelserne, og at han ikke senere har forhørt sig om, hvordan det hele hang sammen, vedblev han sin ovennævnte forklaring. Han bemærkede ikke, at Ane Dorthea den 25. juli havde et forvirret eller sørgmodigt udseende, men hun så efter hans mening ud som sædvanlig. Han forsikrede i øvrigt ikke at kunne oplyse noget om sagen.

Indkaldt til forhør: 4. Karen Jensdatter, tjener hos Boelsmand Søren Block i Veggerslev.

Forklaring: Hun er i Søren Blocks tjeneste for at passe hans køer. Hendes madfaders marklod ligger ved siden af Gjertrud Sørensdatters marklod. Skønt hun den 25. juli var på sin madfaders marklod fra om morgenen kl. 4⁰⁰ til om eftermiddagen for at vogte hans køer, så hun ikke i dette tidsrum arrestantinden Ane Dorthea Sørensdatter på hendes moders, Gjertruds, marklod, hvor fårene stod, og Ane Dorthea kunde ikke have været der, uden at hun ville have set hende.

Indkaldt til forhør: 5. Jens Sørensen, søn af arrestantinden Gjertrud Sørensdatter.

Forklaring: Han kender ikke noget til, at hans søster Ane Dorthea den 25. juli var i marken eller var gået derud. Årsagen til hans modsatte forklaring under forhøret den 8. august var, at hans søster den 26. august havde anmodet ham om, såfremt nogen spurgte ham, hvorvidt hun den 25. juli om morgenen havde været ved fårene i marken, så skulde han sige ja. Hun sagde ikke noget om årsagen til hendes anmodning, og han forsikrer, at de heller ikke havde talt sammen om mere i den anledning. Dagen efter at Mette havde barslet, fortalte hans moder ham, uden at nogen hørte derpå, at Mette dagen i forvejen havde givet barsel, og at Mette havde kvalt sit barn. Hans moder nævnte derimod ikke noget om, hvad der videre var sket med barnet, eller om flere var delagtige i dets død. Hans søstre Mette og Ane Dorthea havde ikke fortalt ham det mindste om, hvorledes det var gået til med Mettes barnefødsel eller om hendes barn. Hans søster Ane Dorthea havde den 25. juli sit sædvanlige udseende, så man ikke på hende kunne mærke det mindste til, at der var hændt noget ubehageligt. Det var kærlighed til hans mor og to søstre, der var årsagen til hans usandfærdige forklaringer ved forhøret den 8. august, hvor han havde sagt, at han havde mødt sin søster Ane Dorthea på vej ud i marken for at malke fårene, da han selv gik hjem for at spise frokost imellem kl. 6 og 7. Det samme, nemlig den sønlige kærlighed, var årsagen til, at han ikke havde indrømmet, at hans mor havde fortalt ham, at Mette havde kvalt sit barn. Han forsikrede ikke at kunne oplyse videre i sagen.

Indkaldt til forhør: 6. Gårdmand Rasmus Østermanns hustru, Birthe Rasmusdatter af Veggerslev.

Forklaring: Hun har ikke hørt, at nogen havde mindste mistanke mod arrestantinden, Gjertrud Sørensdatters sønner, Søren og Jens, i forbindelse med den sag, som deres moder og søstre er arresterede for. Da hun den 25. juli om morgenen omtrent kl. 8 var hos Gjertrud, så hun ikke nogen af dennes sønner. Men ved middagstid kom de begge to ind i dagligstuen. I hvilket ærinde de kom, ved hun ikke, og efter at de havde opholdt sig der en kort tid, gik de igen ud. Mens sønnerne var i stuen, havde hun ikke lejlighed til at erfare noget, som kunde oplyse om sagen. Hun har ikke hørt, at døren til Gjertruds dagligstue fra gården har været låst den 25. juli om morgenen. Hun ved heller ikke, om Ane Dorthea Sørensdatter har været i marken eller uden for Gjertruds gård den dag. Da hun var hos Gjertrud den 25. juli om morgenen ca. kl. 8 for at låne en skræppe, stod arrestantinden Gjertrud Sørensdatter i køkkenet i færd med at lave ost. Arrestantinden Ane Dorthea har tjent Birthe Rasmusdatter og hendes mand i fire år, og hendes forhold i denne tjeneste var god. Hun kan ikke give yderligere oplysning i sagen.

Indkaldt til forhør: 7. Michael Block, tjener hos gårdmand Søren Nyhuus af Carlbye, i hvis tjeneste han først kom for 14 dage siden, og indtil den tid har han opholdt sig hos sin fader Eskild Block i Veggerslev.

Forklaring: Hans fader har en marklod i fæste på Veggerslev bys mark, hvor hans køer tøjres om sommeren. Denne marklod ligger tæt ved arrestantinden Gjertrud Sørensdatters marklod, hvor hendes får den 25. juli græssede. Denne dag om morgenen omtrent kl. 4 gik han ud på sin faders marklod for at vogte hans køer

og opholdt sig der hele tiden indtil middag. Dog så han ikke i dette tidsrum arrestantinden Ane Dorthea Sørensdatter på hendes moder Gjertruds marklod, og Ane Dorthea kunne ikke have været der, uden at han ville have set hende.

Indkaldt til forhør: 8. Mette Sørensdatter, gift med husmand Claus Aagaard i Veggerslev.

Forklaring: Hun har ikke hørt, at der hviler den mindste mistanke mod Gjertrud Sørensdatters to sønner, Søren og Jens, i forbindelse med den sag, hvori deres moder og søstre er arresterede. Da hun den 25. juli var hos Gjertrud om formiddagen imellem kl. 9 og 10, så hun ikke Jens Sørensen. Ane Dortheas udseende var som vanligt, og man kunde ikke mærke det mindste på hende, som røbede, at noget ubehageligt eller usædvanligt var sket. Hun har ikke hørt, at døren imellem gården og dagligstuen hos Gjertrud den dag var låst. Hun har heller ikke set eller hørt, at Ane Dorthea den dag var i marken eller uden for sin moders gård. Da hun, som tidligere forklaret, den 25. juli mellem kl. 9 og 10 havde været hos Gjertrud og set hende ile fra den øverste stue og derpå kaste sig på sengen i dagligstuen iført sine klæder, og havde set, hvordan Gjertrud sidrede stærkt efter at være kommet i sengen, så anmeldte hun for jordemoderen Madam Meilstrup, at der vist var passeret noget med Mette. Madam Meilstrup anmeldte hændelsesforløbet for Pastor Gad. Hun kunne for øvrigt ikke meddele yderligere oplysninger om sagen.

Arrestantinden Ane Dorthea Sørensdatter blev uden baand og tvang fremstillet for retten.

Hun blev atter foreholdt den forklaring, som Claus Aagaards hustrus havde afgivet ved forhøret den 8. august, især angående de ord, som arrestantinden havde sagt til Claus Aagaards hustru den 26. juli, da hun ledsagede denne ind i Gjertrud Sørensdatters port, nemlig: "Jeg er uskyldig i gerningen; jeg var i marken, da det skete, men min moder er gerningsmanden". Ane Dorthea blev ved med at benægte, til trods for at Claus Aagaards hustru så hende lige ind i øjnene og meget bestemt flere gange sagde de omtalte ord til hende. Claus Aagaards hustru fik derefter forelæst den befalede forklaring om vidneeden, hvorefter hun, i Ane Dortheas overværelse, med sin ed på lovbefalet måde bekræftede den forklaring, hun havde afgivet ved forhøret den 8. august.

Claus Aagaards hustru aftrådte, og Ane Dorthea blev igen indsat i sin arrest.

Forhøret hævet.

Aagaard.