

Høivelbaarne
Hr. Etatsraad, Herredsfoged Knudsen
R af D
Odense

Da Sogneforstanderskabet, foranlediget af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 6 d M, vilde tage Smed Eckmanns Børn i Naarup ud af Huset for at sætte dem i Kost hos Andre, blev der af Pigen, som bestyrer hans Hus, angivet, at det var Deres Bestemmelse, at Børnene skulde forblive der, saalænge der var Noget til deres Underholdning, hvilket endnu fandt Sted og bekræftes af de tilkaldte Smedesvende, der erklærede, at der var Penge nok indtil November. Og tillige vægrede hun sig ved at udlevere Noget af Børnenes Tøi. Hvorvidt ovenanførte Udsagn af Pigen forholder sig rigtigt, kan Forstanderskabet ikke afgjøre, men det maa ansee Fattigvæsenets Omsorg for Børnene for Øieblikket for overflødig, og skjønnes det, at der kan ydes nogen Understøttelse til dem, førend Huusholdningen ophæves, da dets Forsørgelse ikkun kan strække sig til selve Børnene, men ikke til de andre Personer i Eckmanns Huus.

Paa Grund heraf forventer Forstanderskabet sig nærmere underrettet af Deres Høivelbaarenhed om, naar hans Huus opløses og Børnene skal overdrages til Fattigvæsenets Forsørgelse paa den Maade, som dette maatte finde det hensigtsmæssigt, og begjærer Politiets Assistance i Tilfælde af, at Husholdersken skulde vægre sig ved at udlevere dem eller deres Tøi. Men da Forstanderskabet ikke ønsker at indblande sig i Smed Eckmanns huuslige Anliggender, uden det er nødvendigt, saa tillader det sig at henstille sig til Deres Høivelbaarenheds Bedømmelse, hvorvidt det maatte være lovmedholdeligt, at hans Bo, naar Familien ikke længere kan faae sit Underhold, erklæres fallit og realiseres, for at Overskuddet kan anvendes til Børnenes Forsørgelse, - og i ethvert Tilfælde skjønnes det ikke rettere, end at der, førend Fattigvæsenet bebyrdes med disses Forsørgelse, maatte kunne forlanges et nøiagtigt Regnskab af Reebslager Eckmann over de indkomne og udgivne Penge under Broderens Arrestation, for at det kunde erfares, om det ogsaa er nødvendigt, at Børnenes Underhold gaar over paa det Offentlige.

Verninge Præstegaard, 21 October 1856
Paa Verninge Sogns Fattigbestyrelses Vegne
Ærbødigst
R Rasmussen, pers. Kapellan

Høivelbaarne
Hr. Etatsraad Herredsfoged Knudsen
Ridder af Dannebrog
Odense

Egenhændig at aabne

Odense, den 29 October 1856

Efter en skrivelse Som er mig oplæst
fra de ærede Saagneforstander-
skab da Føler jeg det for min Plekt
at skrive dem et Par foe Ord Til
da jeg Høre at di Har været i mit jem
og vilde Tage mine Børn baard fra deres
jem (det er Langt der fra ikke Mit Ønske)
og det skal med Guds jelp Aldrig ske og
jeg vil Lægge Alle Hendrenger i Veien der
faar Ti jeg har Aldrig Lagt Poe den Lade Side
om Gud vel forunde mig mit Helbred da
vel jeg Sørge for at jeg og Mine Aldrig skal
Komme Sognet Tel Byrde og der faar Vel
jeg Nog Bede dem at Lade Mine Børn goe
i Guds Navn Vor di Gor det Øvrige Vad der
Tel kommer dem skal jeg Naak stræbe at
Sørge for . -

M A Ekmann

Høivelbaarne
Hr. Etatsraad Herredsfoged Knudsen
Ridder af Dannebrog!

Ifølge Deres Ønske har jeg ved Madam Kisling under-
søgt den tydske Piges Barns Sygdomshistorie, og det har
glædet mig at erfare, at det er død en naturlig Død;
det døde nemlig af Kighoste, og Moderen havde ikke
besøgt det i hele 6 Uger, hun tjente den Gang paa
Brahesholm og havde noget vanskeligt ved at komme
ud. Barnet har heller ikke nydt Noget, der er kommet
fra hendes Haand, thi vel sendte hun Mad til det, da man
lod hende vide, at det var sygt, men Barnet kunde Intet
nyde deraf, og Pleiemoderen, som spiste den, befandt sig
meget vel derved.

Ved samme Leilighed turde jeg maaske tillade mig
at henlede Deres Høivelbaarenheds Opmærksomhed paa

at Smedens Kone utvivlsomt har erholdt Giften i to Gange, i Odense og Mandag Aften hjemme, thi hun var nemlig efter Madam Kislings Ord saa rask Mandag Aften, at hun ventede at kunde staae op om Tirsdagen, men da hun saa havde nydt den Dosis, Smeden gav hende, efter hans falske Udsagn efter Doctorens Ordre, blev hun strax heftigt, ja voldsomt angreben og døde om Morgen den derpaa.

En anden Omstændighed, der efter min Mening er meget talende, men som hidtil ganske er undgaaet min Opmærksomhed, er denne, at Maren Kirstine Pedersen var hos Smeden den Nat, som Konen døde om Morgen. Denne Oplysning i Sagen er fremkommen saaledes: Smedens Tjenestepige Maren, der nu boer til Huse hos Gmd. Lars Iversen i Naarup, var, efter at Maren Kirstine var kommen i Huset bleven bestjaalet for Adskilligt. Hun havde al Vished for, at Maren Kirstine havde taget det, hvorfor hun affordrede hende det, men forgjæves. Nu for en 14 Dage siden, kommer hun af sig selv og leverer

det Stjaalne tilbage med Tilføiende, at her var 2 Rd, som hun skulde have for at tie stille. Pigen paastaar, at disse 2 Rd havde hun ogsaa stjaalet, da en lignende Sum var bleven hende fravendt, men dette negtede hun dog vedvarende. Bestyreren af Smedeværkstedet Crestian har ved at fortælle det et steds i Byen føiet til, at der var ingen Anden end hende, der havde stjaalet de 2 Rd; thi de bleve borte den Nat, Konen døde, og da var hun i Huset. Skulde jeg erholde flere Oplysninger, skal jeg ikke undlade at meddele disse. Anbefalende mig til Deres Bevaagenhed hilser jeg Dem

Naarup d 6 Juli 1856
___ og ærbødigst
Gudum

Foranlediget af Deres Høivelbaar-
renheds ærede Skrivelse af 21 denne Maa-
ned tillader jeg mig tjenstligst at med-
dele, at jeg paa det nøieste har gjennem-
gaaet det herværende Apotheks Giftbog
saavel for Aarene 1854 og 1855 som
for flere Aar tilbage, men intet
funden at være udleveret til Men-

nene Ekmann, P Larsen eller
Johan Christian Skrinshauge, eller
nogen anden Benævnelse der kan betegne
en eller anden af de antydede Personer.
Alene findes Reebslager Ekmann
heri Byen den 21 Decbr 1844 at
have erholdt Arsenik for 8 Skilling.
Forestaaendes Rigtighed tillader jeg
mig saaledes at attestere.

Middelfart den 23 Juli 1856
L Schmidt ___