

Munkebo Mark den 25/11 67

[Oversigtsbilleder](#)

Kjære og Bedste Ven

Med et Glad Hjerte og et Fornøiet Sind
griber jeg her Pennen for at tilmelde
Dig min Særdeles Skyldighed og Hjerteligste
Tak for dit Kjære Brev som jeg til min
store Glæde haver bekommet og som er
mig en stor Fornøielse at besvare igen
Tid du er den Veninde som bestandig staa
mig i Sinde vor jeg i Verden henvanker
da er du bestandig i mine Tanker tid
min Kjærlighed til dig den er udbeskrivelig
og det glæder mig at høre at jeg nu ikke har
ret længe at vandre ene men at jeg om en
kort Tid min Ven maa omfavne dig
mine Arme og trykke dig til mit Kjærlige
Brøst min Kjære Ane Det gjør mig Ondt
at høre at dit Helbre er simpelt og at det er
af Sorg for min Skyld du maa ikke
Sørge over mig min Kjære Pige tid jeg
elsker dig saa oprigtig at min Kjærlighed til
Dig den udslukkes først naar mit Hjerte
slaar sidt sidste Slag jeg hører at Peters Svigerfader
er Død saa haver han jo faaet Sorg og meget
at tænke paa men Tolmodighed overvinder
alt du skriver Kjære Ane at jeg ikke maa være
Vre paa dig fordi du ikke før har skrivet nu
langt fra at jeg kan blive Vre paa dig min Ven
tid jeg tænkte jo nok at mine Breve maatte
være blivne opholdt, og at jeg ikke maatte være Vre
for dig at du ikke kan komme til Fyn det er
jeg langt fra heller ikke da jeg hører at det er dig
udmuglig at komme ja Kjære og Bedste Ane
det der glæder overmaade meget det er det at du
skriver saa Kjærlig og Bli at jeg om en kort Tid
kan vile i min Vens Arme og at du haaber
ved Guds Hjelp at naar jeg have Brev igen at
da vil mit Hjerte blive fornøiet og Glad og
at du ikke mig skal forglemme fordi at Herren
hjælper dig men at jeg er den eneste herunder
Herrens Himmel som er din Liv og Løst. Vad
mit Helbre angaar da er jeg rask og har det godt
jeg skal Hilse dig mange Gange fra min Sødster og
Hindes Mand og takke dig for dine Hilsener som
du haver sent dem nu maa jeg afbryde min

skrivelse for denne gang Tusinde Kjærlige Hilsener
til dig fra mig liv evig vel min Søde Ven
og giv Gud Være med dig det ønskes af din egen
elskende Ven. Hans Christian Hansen
og Hils Peter fra mig
og skriv snart igen

Dig min Søde Pige
Sender jeg nu dette Brev
Og jeg vil dig sige
du vil med mig Binde
Kjerligheds og Venskabs Baand
Deiligste Veninde du vil skenke mig din Haan

Naar jeg nu opliver
Dagen saa bli
at jeg da maa blive
elsket ømt af dig
Da vil Tiden Glide
Sødt og Lykkelig
Naar jeg ved din Side
Vandre maa med dig min Søde Ven

Livvel min Søde Pige i Det Fjerne
jeg Glemmer dig aldrig



[Til forsiden](#)